



frankie

TER HERINNERING
aan de
EERSTE H. COMMUNIE
van

Gerda Vergoossen

in de rectoraatskerk van
St. Judocus te St. Joost
op zondag 3 mei 1964

*

*In mijn hartje kwam vanmorgen
Jezus voor de eerste keer.*

*O, wat voelt' ik mij gelukkig!
'k Dankte Jezus duizend keer!*

*Ik vraag voor mijn lieve ouders
Elke dag Uw zegen, Heer:
Zie vanuit Uw schone Hemel
Steeds met liefde op hen neer!*

*Laat ons steeds gelukkig leven
Zonder zorgen, zonder smart;
En kom vaak nog, lieve Jezus,
In mijn klein, onschuldig hart.*